

Ευχαριστήριο μήνυμα της οικογένειας Βειϊσάλ Ζαφέρ και Χακή Χανδέ κάτοικοι Κομοτηνής προς όλους τους εμπλεκόμενους Υγειονομικούς φορείς του Υπουργείου Υγείας που συνέβαλαν για την άμεση επείγουσα και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που προέκυψε στο βρέφος μας 40 ημερών στις 3/4/2024.

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε θερμά:

- Τους ιατρούς της Παιδιατρικής κλινικής ΓΝ Κομοτηνής (Εφημερεύων κα. Μαρία Τοπαλίδου) για την άμεση διάγνωση της κατάστασης υγείας και για την άμεση διακομιδή στο ΠΓΝΑ με το ΕΚΑΒ.
- Τους ιατρούς της Παιδιατρικής κλινικής ΠΓΝΑ (Εφημερεύοντες κα. Δίπλα Βασιλική και κ. Σταύρος Θωμαΐδης), τους Καρδιολόγους ΠΓΝΑ (Εφημερεύων Τσαλκάνης Βασίλειος) και τους Αναισθησιολόγους ΠΓΝΑ για την σταθεροποίηση της κατάστασης και για την απόφαση της άμεσης αεροδιακομιδής στο ΓΝ Παίδων “Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού” στην Αθήνα.
- Τα στελέχη του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης “Δημόκριτος” για την ενεργοποίηση του αεροδρομίου μέσα σε 20 λεπτά για να υποδεχτεί την επείγουσα πτήση για την αεροδιακομιδή.
- Τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και τους συνοδούς ιατρούς ΕΚΑΒ και νοσηλευτές για την άμεση και ασφαλή μεταφορά του βρέφους μας από το αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας.
- Τους ιατρούς της ΜΕΘ παιδων, τον Παιδοκαρδιολόγο κ. Σέρβο Γεώργιο και τους ιατρούς της Α΄ Παιδιατρικής κλινικής ΓΝ Παίδων “Παναγιώτη & Αγλαΐα Κυριακού” για νοσηλεία μιας εβδομάδας.
- Την “Πνοή” (Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού) που προσφέρει δωρεάν φιλοξενία και ανακούφιση για τον ασθενή και τον συνοδό/φροντιστή επί μια εβδομάδα που ήμασταν μακριά από το σπίτι μας.

Η συμπεριφορά, η ευαισθησία και ο επαγγελματισμός όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων και η άμεση κινητοποίηση του Κρατικού Μηχανισμού απέναντι σε μια τέτοια επείγουσα κατάσταση υγείας για να σωθεί ένα νεογέννητο βρέφος μας συγκίνησε όλους ως οικογένεια και ταυτόχρονα μας έκανε να νιώθουμε υπερηφάνεια διότι δόθηκε αξία στην ανθρώπινη ζωή χωρίς υπολογισμούς. Εμείς μετά από νοσηλεία μιας εβδομάδας και με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού, που πιστεύουμε πως μας συνάντησε με σωστούς, δίκαιους και άξιους ανθρώπους- επιστήμονες ξαναπήραμε στην αγκαλιά μας το βρέφος μας. Ο Θεός να δώσει δύναμη, υγεία και να φυλάξει όλους όσους προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για την ανθρώπινη ζωή και για την ανθρωπότητα.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Βειϊσάλ Ζαφέρ

Κομοτηνή 15 /05/2024